

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Tuncay Özilhan'ın

Türkiye SİAD Platformu

Tarsus Başkanlar Kurulu

Konuşması

Tarsus'un deęerli yneticileri, sayın başkanlar, sayın konuklar, deęerli basın mensupları,

Trkiye SİAD Platformu'nun 6. Zirve hazırlıkları kapsamında gerekleřtirdięi, Tarsus Başkanlar Kurulu toplantısında TSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha sıcak bir gndemin ortasında bir araya geldik.

nce, Sayın Bařbakanımızın saęlık sorunları bizleri ziyadesiyle meřgul etti, endiřelendirdi. Ardından Trkiye'nin acil gndem maddesi olan AB yelięi konusunda bir tartiřma bařladı. Her iki konu da önemini, aciliyetini koruyor ve birbiriyle yakından iliřkili.

Sayın Bařbakanımızın saęlığı konusu artık kiřisel bir mesele olmaktan ıkmıřtır. Bir devlet meselesi haline gelmiřtir. nk, Trkiye'nin acil gndemi, hayati kararların hızla alınmasını gerektiriyor ve lkenin zaman kaybına tahamml yok. Bu yzden, siyasi iradenin devamlılıęı aısından gerekli nlemlerin alınmasını zorunlu gryoruz.

Meselelere lkenin acil gndemi perspektifinden bakmak, TSİAD'ın AB konusunda neden gazete ilanı yoluyla grřlerini ifade ettięini anlamayı da daha iyi saęlayabilir. Her Őeyden nce Őunu ifade etmeliyim: **Biz bu ilanı verirken iki nemli gcn verdięi gven ile hareket ettik. Bunların birincisi, halkın yzde 70'inin Trkiye'nin AB yelięini istedięini ortaya koyan arařtırmalardı.**

İkincisi ise, Trkiye SİAD Platformu iinde konunun daha nce eřitli boyutları ile tartiřılmıř olması ve Anadolu'ya yayılmıř ok sayıda iřadamı derneęinin de bizimle aynı grřleri paylařtıęını biliyor olmamızı.

Sonuç olarak dikkatleri Trkiye'nin acil gndemine ekmek ve AB konusunun her kesimde tartiřılmasını saęlamak gerekiyordu ve verdięimiz tam sayfa ilanın, son derece nemli bir tartiřmanın yeniden ne ıkmasına vesile olduęu kanaatindeyiz. Bu erevede 175 sivil toplum rgtnn bir araya gelerek Trkiye'nin AB yelięini destekleyen bir irade ortaya koymuř olması da son derece nemli bir geliřme olmuřtur.

AB konusunu, tartiřmayı yaygınlařtırarak yeniden gndeme oturturken, sadece gazete ilanına bařvurmadık. Bunun yanı sıra, "lm cezasının kaldırılması", "anadilde yayın" ve "anadilin serbeste ğrenimi" konularında somut yasa deęiřiklięi formlleri zerinde alıřma yaptık ve bu alıřmaları tm ilgili kesimlere ulařtırdık. Bu abamız da gstermektedir ki, **amacımız birilerini sulamak ya da uzlařmaz ilan etmek deęil, siyasi partiler arasında ve parlamento iinde uzlařmanın zeminini yaratmaya katkıda bulunmaktır.**

Yeri gelmiřken Őunu da belirtmeliyim ki, TSİAD'ın, AB konusundaki alıřmaları yurt dıřında da byk bir yoęunluk iinde srdrlmektedir. **Trkiye'nin tezlerini hem Avrupa Birlięi yesi lkeler nezdinde, hem de Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu nezdinde en yoęun biimde savunmuř, Brksel'de srekli temsilcilięi olan bir sivil toplum kuruluřu olarak bu konuda iimiz son derece rahattır.**

1999 Helsinki zirvesi ncesinde 11 ye lkeyi ziyaret ettik. Her birinde bařbakan ve bakanlar dzeyinde temaslarda bulunduk. Avrupa hkmetlerine, kendi iřveren kuruluřlarının, yani kendi vergi mkelleflerinin hitap etmesini, Trkiye'nin AB yelięini onların savunmasını saęladık. Dnem bařkanı İspanya'nın Bařbakanı ile son altı ay iinde iki kez grřtk. Őimdi

dönem başkanlığı Danimarka'ya geçecek. Yılın ikinci yarısında da oraya gideceğiz. Türkiye'de hangi kuruluş bu çapta bir lobi faaliyeti yapmış acaba?

Biz şuna inanıyoruz: Türkiye, onurundan fedakarlık yapmadan, pazarlık gücünü elinden kaçırmadan AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydedebilir, çağdaş refah toplumuna giden yolun üzerindeki engelleri kaldırabilir.

Bunu sağlayabilmek için gerçekleri, yalnızca somut gerçekleri konuşmak, birtakım söylemlerin arkasına sığınmamak gerekir. Biz, somut cevapları olması gerektiğine inandığımız bazı sorular soruyoruz:

Türkiye'nin geleceğini AB'de görmeyenler, Türkiye için nasıl bir gelecek tasarlıyor?

Türkiye'nin kişi başına 2000 dolarlık bir milli gelire mahkum olmaması için nasıl bir ekonomik kalkınma stratejisi, nasıl bir toplum modeli öngörülüyor?

Türkiye'nin büyük potansiyelini değerlendirmek için nasıl bir coğrafya üzerine stratejimizi kurmalıyız? Hangi zenginlikleri Türkiye'ye taşımalıyız?

Bu soruları hep birlikte cevaplamak zorundayız. Biz AB derken somut rakamsal verilerden, geçmiş ekonomik ilişkilerin analizinden ve geleceğe ilişkin projeksiyon çalışmalarından hareket ediyoruz. Bugünlerde zaman zaman, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden zarar gördüğüne dair yorumlarla karşılaşyoruz. Bu yorumlar AB'ye girmememiz gerektiğini söyleyenlerin gerekçesi haline geliyor.

Her şeyden önce şu gerçeği tespit etmek gerekir: Gümrük Birliği ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı taleplerdeki konjonktürel dalgalanmalara bakarak karar veremezsiniz. Analizinizi bu dalgalanmalardan arındırmak ve yapısal bir zemine oturtmak zorundasınız. AB'yle Gümrük Birliği'nin değerlendirilmesinde, ihracatın sektörel dağılımındaki iyileşmeler, yani daha fazla sektörün daha fazla ihracat yapabilme kapasitesine ulaşması dikkate alınmalıdır.

Gümrük Birliği ile ilgili gerçekler şunlardır:

Gümrük Birliği, sanayi ürünleri üreten sektörlerin ihracatını daha fazla artırmış ve bu sektörlerle rekabet gücü kazandırmıştır. Bu rekabet gücü sayesinde hem AB ülkelerine hem de diğer ülkelere ihracat kapasitemiz artış göstermiştir.

Gümrük Birliği döneminde, Türkiye'nin ihracat hacmi % 35 artmış ve geleneksel ihracat sektörlerinde kısmi bir gerileme meydana gelirken, ağırlık otomotiv, otomotiv yan sanayii, elektrikli cihazlar ve makineler gibi katma değeri yüksek sektörlerle kaymıştır. İhracat kapasitesine sahip sektör sayımızda da ciddi artışlar olmuştur. Bu Türk sanayii için çok ciddi bir yapısal değişimdir.

AB ülkelerine yapılan ihracat, toplam ihracatın dönem boyunca yarısını oluşturmaktadır. Sektörel bazda katma değeri yüksek sanayi ürünlerine doğru kayış, AB ülkelerine yapılan ihracatta daha belirgin biçimde gözükmektedir. AB'ye yapılan ihracat, Rusya ve Asya krizlerinde, 1998 ve 1999 yılında AB dışı pazarlardaki daralmayı ikame etmiştir. Bu sayede söz konusu krizler daha hafif atlatılabilmiş, ayrıca bu ikame etkisi de kalıcı olmuştur. Yani Türkiye daha istikrarlı ihracat pazarlarına yönelmeye başlamıştır.

Gümrük Birliği konusunda burada daha ayrıntılı bir tahlile girmeyeceğim. Ancak elimizde sağlıklı değerlendirmelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin geliştirilmiş modeller ve ayrıntılı rakamlar mevcuttur.

Gelecek projeksiyonlarımıza gelince:

Mevcut istikrar programının varmak istediği hedefin, Türkiye'yi yeniden büyüme sürecine geçirmek olduğu ortadadır. Ancak bu kez söz konusu olan salt rakamsal açıdan hızlı bir büyüme dinamiği yakalamak değil, aynı zamanda büyüme modelini de değiştirmektir.

Öncelikle bu büyüme için talebin nereden geleceğine bakalım:

Reel ücret ve gelirlerdeki düşüş, sermaye kaçı, işsizlik gibi etkenler, iç tüketim harcamalarındaki artışın önünü tıkamaktadır. Bankacılık kesiminin sorunları, krizle gelen zararlar iç yatırımlarda bir artışa izin vermeyecektir.

O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor: Türkiye'nin maliyet ve pazar olanaklarını kullanmak için yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarını arttırmaları. Yani doğrudan yatırım için yabancı sermaye girişi. Avrupa pazarını da dikkate alarak Türkiye'ye yatırım yapacak olan yabancı sermaye, AB üyeliği konusunda mesafe kat edildiğini gördüğünde, siyasi ve ekonomik rejim riskleri, ihracat yapılacak pazarda korumacılık ihtimalleri, makroekonomik istikrarsızlık gibi konulardaki tereddütlerinden kurtulacak.

AB üyeliğinin netleşmesinin yabancı sermaye açısından neler getirdiğini, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Polonya örneklerinde gördük. Türkiye için de bu sürecin geçerli olacağını düşünüyoruz. **İlk tahminlerimize göre, diğer yapısal önlemlerle de birleştiği takdirde, AB üyeliğinin, milli gelirimizi, on yıllık bir süreçte kötümser ihtimalle ikiye, iyimser ihtimalle dörde katlayacağını hesaphyoruz.** Üyelik sürecinin dışında kaldığımız takdirde ise, projeksiyonlar, kişi başına milli gelirin bugünkü 2000'li rakamlar seviyesinde çakılıp kalacağını gösteriyor.

Özetleyecek olursak, Türkiye Gümrük Birliği'nden sanayiine rekabet gücü kazandırarak çıkmıştır. 2002 yılında AB üyeliği konusunda kesin adımların atılması ekonomik büyümeyi mümkün kılacak yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin tek yoludur. Benzer ülkeler bu yolu kullanarak başarılı olmuştur. AB'den kopmanın ekonomiye yapacağı olumsuz etkinin maliyeti çok yüksek olacaktır.

Bu meselenin rakamsal yanı. Bir de büyüme modelimizin değişeceğinden söz etmişim.

2000 yılı programı ile birlikte Türkiye'nin büyüme modeli sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine oturtulmaya başlandı. Bu, kısa-orta vadede talep tarafından kısıtlanan bir modeldir. Eğer büyümenin belirleyicilerinde çok önemli iki değişiklik olmazsa, bu yapı içinde biz ancak düşük gelirli Ortadoğu ülke grubu sınıfına girebiliriz.

Nedir bu iki önemli değişiklik?

Birincisi Toplam Faktör Verimliliği'nin büyümeye olan katkısını artırmak. Biraz daha açarsak, insan kalitesinin, teknoloji transferi ve kullanımının, piyasa ekonomisinin kurumsal etkinliğinin büyümeye yaptığı katkıyı artırmak. Şu anda Toplam Faktör Verimliliği'nin

Türkiye'nin büyümesine katkısı yüzde 13 civarındadır. Bu oran Avrupa'da yüzde 65, Güney Doğu Asya'da yüzde 40'dır. Türkiye önümüzdeki yıllarda yüzde 50'yi yakalamak zorundadır. Aksi takdirde dünya yarışının dışında kalırız.

Avrupa Birliği üyeliği, insan kalitesinin de, teknoloji transferi ve kullanımının da, piyasa ekonomisinin kurumsal etkinliğinin de gelişmesine doğrudan katkıda bulunacaktır. Çünkü bunlarla ilgili somut programlar mevcuttur.

İkincisi, böyle bir büyüme modeli için gerekli olan ek kaynağı bulabilmektir. Son yıllarda Türkiye'nin yaşadığı krizler iç tasarrufu ciddi biçimde güdükletmiştir. Toplam Faktör Verimliliği'nde gelişme sağlamak bir yana, şu anda yüzde 3'lük vasat bir büyümeyi bile finanse edecek durumda değiliz.

Böylece yeniden aynı noktaya dönüyoruz: Dış dengeyi tehlikeye sokmadan dış kaynak temin etmenin tek yolu, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır.

İşte bu somut gerçekler yüzünden biz "Türkiye'nin geleceği AB'dedir" diyoruz. Ve ekliyoruz: **Gelin, kimin daha vatansever, kimin daha milliyetçi olduğunu değil, bu somut gerçekleri ve eğer varsa alternatiflerini tartışalım. Türk insanını refaha nasıl kavuşturacağımızı tartışalım.**

Sadece refahı değil, Türk insanı için nasıl bir toplum modeli, nasıl bir hayat öngördüğümüzü de tartışalım. Çünkü bize göre, Türk insanı son 50 yılda bir tercih yapmış ve çoğulcu demokrasinin, bireysel özgürlüklerin, hukuk devletinin ve rekabete dayalı piyasa ekonomisinin egemen olduğu bir toplum düzeninde yaşama iradesini açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye'nin AB üyeliği bu tercihin doğal uzantısıdır. Siz bu doğal uzantıyı budarsanız, bundan önce piyasa ekonomisi, ardından demokrasi, hukuk ve bireysel özgürlükler de nasibini alacaktır.

AB üyesi olmak demek, AB'nin kabul ettiği evrensel değerleri benimsemek, hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü, farklı yaşamların, farklı düşüncelerin bir arada var olmasını, şeffaf, halkın denetimine ve katılımına açık bir devlet yapısını, yolsuzluklardan arınmış, verimli bir kamu düzenini, bölgesel farkların en aza inmesini, rekabetçi piyasa ekonomisini sağlamak için çalışmak demektir.

Üyelik kriterleri yalnız Türkiye'ye değil, her üye adayına uygulanmaktadır. Bunları onur meselesi haline getirmek çok yanlış bir yaklaşımdır. Türk milleti için en büyük onur, Türkiye'nin, kendine güveni tam, istikrarlı, yaşam kalitesi ve refah düzeyi yüksek, siyasi ve sosyal sorunlarını geride bırakmış, dış politikada güçlü, çağdaş bir ülke olarak dünya sahnesinde hak ettiği yeri almasıdır. Bunu sağlayamazsak, belki kendi kendimizi kandırarak yaşayabiliriz ama çocuklarımız bizi asla affetmez.

Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.